

Spreuken van Theocritus naamgeving 27 maart 2019

in het koninkrijk der engelen  
is iedereen meester

dien de goden  
en geluk komt u toe

de draak ontvliegend  
zochten we altijd iets te doen

De rijke draak vroeg elke maand  
om een maagdelijk meisje

een schuld aan de duivel  
voldoet men door loten te  
kopen en te verscheuren

ieder mens met een kern  
van leven, bezit bewustzijn

als men cel, mens, of ziel is  
alle drie dragen bewustzijn  
uit zichzelf mee.

de ziel acht elk instrument  
hoog, immers ook de boot  
moet blijven drijven.

Zoekt men het hoogste,  
uiteindelijk vindt  
het hoogste jouw.

Zoeken doet men  
tot het doel gevonden is.

als men zoekt naar geluk  
is men geen duivel of demon.

elke religie keert zich tot  
het hoogste,  
zelfs de onvolledige  
richtingen.

een mens heeft bewustzijn,

een lichaam heeft bewustzijn,  
de geest, de bron van de wil  
draagt ook bewustzijn.

een drievoudige overgave  
is als een rein offer  
met de geur van lotus en sandal.

geniet in het moment,  
en alles richt zich tot  
het doel.

Een dier die niet kan denken,  
heeft een stralende geest.

Een mens op zoek naar het hoogste,  
kan nochtans zonden begaan.

Een zoeken naar het hoogste  
is als het reizen naar  
andere landen,  
en het vragen naar de koning.

Voordat men gaat zoeken  
is men ontevreden over eigen leven.

Omdat alles naar geluk zoekt,  
zelfs via de weg van genot  
verdient niemand minachting.

Als het lichaam sterft,  
krijgt men een nieuw lichaam,  
daarom hoeft men niet te treuren.

Als men de laatste stap zet,  
lost het lichaam op,  
en wordt men gelijk de engelen.

De koninkrijken zijn onderworpen  
aan de verenigde naties.  
De vereniging der naties  
is onderworpen aan die onzichtbare bron.

Een letter van een heilig boek,  
kan al aanzetten tot heiligheid.

Zoekt men de hoogste weg,  
wees dan bereidt het hoogste  
offer te schenken.

Waar mooie bloemen groeien,  
verzamelen zich hen die schoonheid  
zoeken.

een mens zoekt verbinding,  
die zelfs een relatie niet kan stoppen.

Vragen aan de goden is zonder prijs,  
vragen aan de duivel is met hoge  
kosten verbonden.

is het leven duister, grauw en koud.  
Wat doet men om gered te worden.

Zoals engelen uit liefde de wil van de goden volgen,  
zo volgen demonen uit angst en haat  
de wil van hun hellebazen.

Zodra een demon zijn fout herkent,  
volgen er stappen om ze te genezen.

een lichaam op aarde,  
is als een geschenk van een gouden munt  
herken en erken haar, en leef  
nauwgezet volgens regels en plichten.  
immers een geschenk afwijzen doet  
minachting toekomen.

Als mensen hun eigen geslacht  
als relatie aannemen,  
dient men te praten met ouders  
en ouders van het tegenoverliggende  
geslacht.

Als een man een vrouw vindt,  
is de hemel gevuld met kinderen  
die graag een bestaan verkrijgen.

geen zondaar kan een nieuw leven  
verkrijgen zonder oordeel, loutering  
en spijtbetuiging.

Een nieuw leven dient niet  
geoordeelt te worden naar  
vorige levens, of levens van voorouders.

Ken de hoogste heer, als aanwezig  
bij ieder bewustzijn,  
altijd kijkend hoe de ziel en het lichaam  
zich tot handelen aanzetten.

Vragen naar de bron, leidt tot kennis  
erover, en dat leidt tot het erkennen  
van die bron.

Als kinderen geboren worden,  
geef ze de zegen mee, om  
gelukkig, wijs en sereen te worden.

Schenk kinderen zelfs voor geboorte  
aan die Hoogste, die zonder  
vorm regeert.

Mensen dwalen over aarde,  
in de ene tijd niet gebonden  
aan naam of identiteit  
in de andere tijd aan regels  
en contracten.

In de hoogste orde,  
is altijd plaats  
voor geaccepteerde  
wanorde.

Als regels tot de dood leiden  
van eigen leven, kinderen of familie  
mag de regel geschonden worden.

Zoals moeders voor kinderen zorgen,  
zo hoort een koning voor zijn land  
te zorgen.

Een gebed herhalen voor vrede of bescherming  
vraagt om een stem die het land tot vrede brengt.

Behoort het hoogste tot het laagste,  
Behoort een woord van afwijzing een  
woord van toestemming te zijn.

Is de weg zichtbaar of onzichtbaar.  
Zij die op de weg treden vinden  
haar zelfs zonder licht.

is de heer een god  
is een vraag van simpele geesten

is de heer boven alles  
is een vraag van hen die  
eigen kracht niet vertrouwen

Een gebed is altijd gericht  
op het goede, schone en ware.

Gebeden die als bevelen  
worden gebracht,  
gelden nochtans als vragen

spreuken die wijsheid  
schenken, zijn als een  
medicijn die het lichaam  
geneest.

geluk is de  
drijfveer die ieder drijft.  
genot is een tijdelijke zaak  
voor hen die niet ver  
voortkijken.

schenk wijsheid aan  
hen die dorsten  
schenk liefde aan  
hen die eenzaam zijn.  
schenk beiden  
aan hen die zoeken.

zoals een clown  
vriendschap brengt  
zoals een filosoof  
wijsheid schenkt  
zo schenkt religie  
voldoening.

Waar geld tevredenheid brengt.  
daar brengt religie

de orde die alles herstelt.

Rijke mensen  
zijn niet gelukkig

arme mensen  
dragen eenvoud mee

bezit schenkt geen genoeg  
maar geeft recht op genot.

Als iedereen gelijk bedeeft wordt  
Zal iedereen gelijkelyk werken.

Een schuld is een daad die  
niet gedaan toch vergoed is.

ieder mens verdient een  
hart van zilver en goud  
maar niet ieder krijgt er een.

Waar zwijgen goud,  
en spreken zilver is,  
betaalt men het aardse met  
zilver, en het bovenaardse  
met goud.

vind men een parel in een oester,  
bewaars haar goed, want zij is met  
pijn gemaakt in de diepten  
die niemand ziet.

een mens die zich religieus  
inzet, is niet afhankelijk  
van hen die ernaar zoeken  
of zij die plachten haar toe te eigenen

Heeft men een naam,  
dan komt die naam van de  
Hogere Heer, zelfs de  
naam op aarde komt van Hem.

aanbidt men goden en hogere machten.  
Ook zij kunnen alleen werken  
bij hen die zij hun naam schenken.

Goden en godinnen  
heten de bron van het Goede.  
erken hen en herken hun  
werken in eigen leven.

Waar goud geen bewustzijn is,  
maar een materie die wordt  
gevonden in de grond,  
zal bewustzijn slinken  
bij ieder goud onterecht verkregen.

Zoals uien de longen reinigen,  
de knoflook slechte geesten verslaat,  
een zilveren lichtje,  
de duisternis verjaagt.  
en gember het lichaam reinigt.  
Zo is de Bron van dat alles,  
hoger dan wat men erdoor verkrijgt.

Hoger dan veel geld,  
is geld op het juiste moment

Hoger dan veel wijsheid  
is wijsheid op het juiste moment.

Hoger dan een aardse relatie,  
is een relatie met een hogere macht.

Hogere machten,  
sommige binden de naam van een  
religie aan haar,  
sommige durven alleen heilige of heere  
te zeggen,  
anderen geven zelfs geen naam.  
Maar ik ken Haar als Gayatri.  
Maar ik ken Hem als Brahman.

Waar Gayatri is,  
schijnt de levensbron.  
Waar Brahman is,  
schijnt het ultieme doel.

Vind men Brahman,  
schenkt iedere macht  
zijn huldeblijken.

Vind men Gayatri,  
schenkt elke bron  
een symbool van eer.

De hoogste taak,  
De hoogste plicht,  
is alleen voor hen  
die oprecht zoeken,  
en slechts tevreden zijn  
met het hoogste zelf.

De atman schijnt bij ieder  
leven het bewustzijn bij.  
De atman zelf blijft eeuwig  
zuiver, maar door de mens  
bedekt met vele zonden.

Soms zeggen mensen  
had ik het geweten  
was ik vroeger al gekeerd.  
Maar de wet van karma  
schenkt alles op  
het moment dat van boven  
wordt bepaald.

Erge ziekten niet vergeven,  
rampen niet voorkomen.  
Een vraag naar verloren leed.  
Karma is de goddelijke wet  
die zelfs leed toebedeelt.

Een straf op aarde,  
is vrijheidsbeperking.  
in de mate dat geschonden  
vrijheid gelijkwaardig  
wordt bestraft.  
Zoals iemand door het missen  
van een hand, minder kan  
genieten in het leven,  
zo zal de gevangene  
minder genieten in het leven  
door een plaats en tijd  
in de gevangenis.

Een pijnlijke straf,



soms alleen mogelijk  
als oplossing is,  
bij hen die vrouwen en kinderen  
kwaad doen, of mannen oneervol  
bejegenen, door een bitter medicijn  
die alle lust wegneemt.  
opdat herhaling niet optreedt.

-----  
tempor2  
-----

Overgave aan de hemel,  
is als het vragen van  
hogere leiding.

Overgave aan de dood,  
bij gebed is als het  
accepteren van  
het uiteindelijke.

Overgave als levend instrument  
is als een plicht die men  
begint.

Wanneer de almacht een gebed hoort  
is zijn hulp onmiddelijk  
en kan geen leugen worden.

Wanneer brahman een gebed hoort,  
is zijn kracht onmiddelijk,  
maar onzichtbaar.

De hoogste naam  
noemt men door genade  
van die naam zelf.

De hoogste vorm,  
kent geen kenner.

Twijfelt men over daden  
gedaan of geleden,  
vraag brahman een oordeel.

Twijfelt men over  
bezittingen en huizen,

vraag Brahman om een oordeel.

Wil men vrijgesproken  
worden van levensoordeel  
vraag brahman je op te nemen  
in zijn koninkrijk en eigendom.

Sommigen wensen een slaaf te zijn,  
anderen als een kandelaar die eigendom is.  
soms als een dienaar die met eigen kracht  
het koninkrijk helpt,  
anderen bidden voor bijstand,  
of bidden voor geschenken.  
Wie zegt dat Brahman of Almacht ze  
niet wil accepteren.

Is men vrijgekocht door een god of godin,  
dan kan men vragen de schuld te mogen  
terugbetalen door een plicht of taak,  
ten einde zelf ook de Heer te vinden.

een engel die valt voor liefde,  
is als god die naar beneden komt  
om dienaar te worden van een mens.

een engel die onder diepe pijnen  
wordt gestraft, is als een godin  
die naar beneden komt om het  
lijden weg te dragen.

Kent men het woordenboek,  
dan kan men spreken.

Kent men de cijfers,  
dan kan men rekenen.

Kent men symbolen,  
dan kan men vertalen.

Kent men religie,  
dan kan men werken.

Wie oordeelt het hoogste,  
ieder die een mening heeft.  
heeft een oordeel.

Een verloren ziel,  
Een geest naar het kwade,  
een lichaam die zondigt.  
wie is er bereid diegene te helpen.

De ergste ziekte is het ontkennen van de Heer.  
De ergste ziekte is het ontkennen van levenskracht  
De ergste ziekte is zelfverloochening.  
immers jezelf staat voorop,  
en religie als tweede.

Vraagt men engelen te komen,  
wacht men jaren voor een bezoek.  
Is men in doodsnood,  
dan brengt de engel de ziel  
naar het koninkrijk.

in de islam is  
overgave een toegangsbewijs  
voor het paradijs.

in het christendom  
is overgave een toegangsbewijs  
voor de hemel na het leven.

In het hindoeïsme,  
is overgave de doelstelling  
van bhakti yoga.

Goede daden uit altruïsme  
geven karma om zuiver te worden  
onderscheid tussen droom en werkelijkheid  
zijn als jnana yoga die het leven reinigt.  
Het dienen van de heer,  
het schenken van huldeblijken  
het vragen van opdrachten,  
alles leidt tot bhakti,  
de liefde die toewijding  
zichzelf laat vergeten.

Vraagt men Brahman  
wat men vandaag of morgen  
mag doen, dan schenkt hij  
zijn zegen zelfs zichtbaar.

Vraagt men Brahman

hoe het budget te besteden,  
dan koopt men schone dingen.  
dan koopt men dure dingen  
voor weinig geld.

Is Brahman de hulp in nood,  
dan zal alles keren om  
religie de plaats te gunnen.

Is er iemand die getuigt dat  
een slecht mens niet mag bidden.

Is er iemand die getuigt dat,  
een demon geen teken van liefde  
mag krijgen.

Is er iemand die getuigt dat,  
een demon na het leven,  
door de doodschrik niet  
tot inkeer komt en zijn  
daden wil herstellen.

Zeldzaam zijn wijzen,  
die afzien van genot,  
die afzien van veiligheid  
die afzien van liefde,  
om genoegen en voldoening  
mogelijk te maken.

Een engel, heeft als  
heilige naam, de god of godin  
die hij dient.

Een heilige, heeft als doel  
van gebeden, een naam die  
aan goden of godinnen is gegeven.

het symbool god,  
is gemaakt van de letters  
die beginnen met  
generator, operator, en destroyer.  
Een naamaanduiding.

Geeft men zich over aan  
de Schepper, dan wordt men  
een schepsel in zijn schepping.

Geeft men zich over aan god,  
dan wordt met tot een predestinatie.

Overgave,  
de heiligen zeggen hun wil  
tot een instrument te maken  
van het hogere.  
de engelen zeggen hun wil  
wordt gevormd door het hogere.  
Wie zegt wat ervaren wordt,  
als Almacht of Brahman  
het doel van overgave is.

Vrijheid van de wil,  
wordt door demonen gedwongen.  
wordt door goden gevormd tot  
wijze besluiten.  
wordt door de almacht weggenomen.  
Wie zegt wat gebeurt bij Brahman.

Hoe herkent men een religie,  
door hen die haar volgen.

Hoe herkent men ware toewijding.  
Als een moeder die haar kind redt,  
door zelf het slachtoffer te worden.

Hoe herkent men de hoogste daad.  
Als een vader die al zijn geld  
offert voor de gezondheid van zijn kinderen.

Hoe herkent men het hoogste offer,  
is dat geen weldaad die iedere moeder  
en vader bereid is te doen.

Hoe herkent men het hoogste offer,  
als een offerande tot vrede,  
als een offerande tot plicht,  
als een offerande tot eigendom worden,  
als een offerande tot het geven van alle bezittingen,  
als een offerande van vorige en toekomstige levens.  
als een offerande, van het eigen zelf.  
Zal zo'n offer moeten sterven?  
Zal zo'n offer aanzetten tot schuld?  
Zal zo'n offer worden afgewezen?

Zal zo'n offer niet tot een bloemenslinger  
leiden van allen die erdoor geholpen worden.

-----  
tempor4 (tempor3 overgeslagen)  
-----

Brahman is een naam die door hemzelf  
aan ons is gegeven.

Almacht is een titel die door Gayatri  
aan ons is gegeven.

Moge onze gebeden naar Hen opstijgen.  
Moge onze nood en lijden tot hen geraken.

Immers Brahman kent zichzelf,  
en geeft zijn naam aan ons.

Immers Gayatri kent door Brahman zichzelf,  
en geeft zijn titel aan hen die haar behagen.

Men zegt dat heiligen een onzichtbare bron  
hebben.  
Men zegt dat wijzen een bron hebben die boven  
het leven uitstijgt.  
Maar wie verhaalt over die bron.

Door meditatie op een serene plaats,  
en bereid zijn een leeuw te ontmoeten  
ten einde de wijsheid te verkrijgen.  
Wie zal Hem afwijzen.  
Zal Brahman de doodsangst wegnemen,  
en die wijze een veilige plaats te geven.

Wanneer wolven als vijanden zijn,  
en een wolf als een offerande  
een koning bevrijdt van een ramp  
wie zal die wolf geen plaats geven  
tussen de heiligen ten einde het offer  
op de zuivere manier aan de Heer zelf te bieden.

Kent men het verhaal van de arme die  
een graankorrel gaf aan de Heer,  
en de graankorrel tot goud werd.

Kent men het verhaal van de schone vrouwe

die de heer een offer van rijst bracht.  
En zij door demonen werd ontkleedt,  
en zij een kledingstuk had dat  
bij verwijdering haar niet ontblootte  
wie geeft geen eer aan toewijding tot de Heer.

Wie geeft geen eer aan hem  
die als door de dood getroffen  
anderen wilde vrijkopen en zijn leven  
verloor.

Hoe hoog toewijding kan zijn,  
Hoe diep devotie kan reiken,  
Hoe zuiver een offer mag zijn,  
Wie een heilige naam verkrijgt.  
Die zijn besloten in karma zelf.  
Als Karma geen regel is,  
maar de Heilige Heer zelf.

Een oordeel vermijdt men,  
door zich aan het oordeel over  
te geven.  
Een oordeel vermijdt men,  
door zich aan de oordelaar over  
te geven.  
Wie zal zo'n oordeel wegdragen  
zonder gestraft te worden.  
Wie zal zo'n oordeel verkrijgen  
anders dan hen die zich  
aan de beoordelaar over te geven.

Hoe herkent men een heilige of wijze,  
Hoe herkent men een demoon of duivelsaanbidder.  
Een heilige is altijd in gebed,  
zelfs tijdens de wassing of slaap,  
een wijze spreekt altijd wijsheid  
zonder afwijzing zonder oordeel.  
een demoon brengt angst en haat en voelt die zelf ook.  
Een duivelsaanbidder, roept angst op bij mensen,  
en heerst door dwang en schuld.

Oordeelt een goed mens over zichzelf,  
waarom noemt men hem anders een goed mens.  
Oordeelt een slecht mens over zichzelf,  
Waarom noemen anderen hem dan een slecht mens.

Wat is er na de dood,  
Wat is er voor het leven,  
Wat is er met de dood dat men ervoor vreest.  
Wat is er voor de geboorte dat men blij is.

De vrees voor de dood,  
zet aan tot goede daden.  
De blijdschap bij geboorte,  
zet aan tot liefde.

Na een slechte droom  
komt men tot bezinning.  
Na een mooie droom,  
geniet men nog van het schone.

Liefde tot de Heer,  
wie zegt dat men dan nog  
aardse liefde wil genieten.

Geschenken van de Heer,  
wie zegt dat men dan  
nog geschenken steelt bij anderen.

Lage wezens hebben geen naam.  
Hogere wezens krijgen bij geboorte een naam.  
Goden en Godinnen, krijgen hun naam  
door wat zij doen.  
Wie heeft Brahman zijn naam gegeven.  
Wie heeft de Almacht zijn titel gegeven.

Als men een goudkorrel kan krijgen  
geven velen een maaltijd op.

Als men een zilveren staaf kan krijgen  
geven velen er een maaltijd voor op.

Maar wie een goudkorrel bezit,  
ruilt haar graag voor geluk.

Maar wie een zilveren staaf bezit,  
geeft haar graag voor tevredenheid.

Alwetendheid, is niet alles weten  
maar op het juiste moment weten.

Alomtegenwoordig is niet alles overal zien,



maar het eigen leven altijd zien  
wanneer het plaatsvindt.

Wat is het geweten,  
Hoe kan iemand meer of minder geweten hebben.  
Dat is een vraag die bij rechters leeft.  
Immers geweten brengt mensen tot erkenning van misdrijven.  
Immers geweten geeft mensen het gevoel schuldig te zijn.

Soms door haat brent men velen tot dood,  
Soms door angst wijst men hulp af,  
soms door wijsheid leert men haat te vermijden.  
soms door liefde leert men hulp te aanvaarden.

Als leed geen oplossing krijgt,  
Als pijn geen genezing kent,  
Wanneer zal zo iemand geholpen worden.  
Wanneer zal pijn genezen worden en leed vergoed.

Onzinnig is eeuwig te willen leven,  
juist is om een eeuw te willen leven.  
Onzinnig is nooit pijn te willen of te lijden.  
juist is om te leren van elke pijn en elk lijden.

Als een kind erg ziek is,  
wat doet men anders dan blijven bidden.

Als een vader opeens gek wordt,  
wat doet men anders dan blijven bidden.

Als een moeder eigen lichaam  
in onderdelen verkoopt en intens lijdt.  
Wie zal voor haar bidden.

Hoe vergoedt men leed,  
hoe geneest men pijn,  
hoe herstelt men geluk.  
Hoe is karma bron van alles,  
zelfs bron van ondraaglijk leed.

Is in de mond van een demon  
wijsheid te vinden?

Is in de mond van een duivelsaabidder,  
ook maar goedheid te vinden?

Oordeel elkaar naar eigen maatstaven,  
immers goden zijn boven ons verheven.

Oordeel de goden naar hun werken,  
immers demonen verwarren de identiteit.

Schaars is wijsheid als ze wordt verkocht.  
Overvloed aan wijsheid schenkt iedereen vrede.

Wie zal liefde verkopen als zij van de heer komt,  
Wie zal liefde afdwingen als zij zacht is en het beste wil geven.

Zoals een relatie een belofte is,  
is het goed om te wachten tot zij wordt gegeven.

Zoals liefde tussen partners is,  
om kinderen te verkrijgen, wie zal haar dan zonder  
bescherming van relatie stellen.

Wie zegt ik ben de Heer,  
en vreest geen dood.  
Wie zegt ik ben een godin,  
en wijsheid schenkt bij elke zegen.  
Wie zegt ik ben god,  
en alle smaad verdraagt.

-----  
tempor5  
-----

Hoe bekeert men de duivel  
Hoe bekeert men een demon.  
Een vraag die de heiligen  
elke dag in gebed voorleggen.  
Een vraag die voor wijzen  
respect brengt voor alles dat leeft.

Herkenning van bewustzijn bij alles  
dat leeft, brengt de wens geen  
schade meer te doen.

Overgave aan de taal Sanskrit  
Brenkt mantra's tot leven

Overgave aan de Veda's  
Brenkt leven terug tot bestaan.

Wie geeft zich over  
aan Vishnu of Shiva,  
Brahma of de vader Brahman.  
Wie durft dat zonder voorwaarden?  
Wie durft dat zonder vooroverleg?

Welke moeder schenkt haar kind  
geen religie of godsdienst.

Welke vader geeft een kind,  
geen wijsheid mee.

De doden laten zij slapen,  
De doden zoeken naar vergiffenis.  
De doden, dolen tot het licht hen vindt.  
Moge de levenden hun voorouders gedenken.  
Moge de levenden hun voorouders rust schenken.  
Moge de levenden de schuld van hun voorouders voldoen.

Zoals een heilige een nieuwe volgeling vindt,  
Zoals een wijze een toegewijde tot aanwas krijgt,  
Zoals een koning door een nazaat zijn wetten weer herstelt.  
Welke man of vrouw is niet bereid het goede op te graven,  
ten einde het goede in leven te brengen.

De levenden worden geoordeeld door de doden,  
Zoals een mens zijn voorouders tot schande is,  
Immers bloed wordt door eigen bloed geoordeeld.

Dient men de god der levenden,  
Waarom mogen de doden niet de god der doden dienen.

De wet is voor de levenden,  
zoals plicht is voor de doden.  
Een koning is voor de levenden,  
zoals ontslapen heiligen zijn  
voor de doden.

De rechter is voor de levenden,  
zoals het oordeel van een heilige voor de doden.  
Immers ieder krijgt een naam van een heilige  
mee in het leven.

Moge de Heiligen, levend of ontslapen  
de eerbied krijgen die hen toekomt.

Moge de Engelen, levend of onzichtbaar,  
de liefde en wijsheid krijgen  
die hen bijstaat in hun functie.

Zoals heiligen geen hiërarchie kennen  
zo kennen engelen ook geen hiërarchie.

Zoals heiligen een functie dragen,  
Zo dragen engelen hun functie.

Wie zal zeggen ik ben god of ik ben godin,  
en geen schande of hulde dragen.

Als een woord gezegd mag worden  
moge het de naam Brahman zijn.  
Als twee woorden gezegd mogen worden  
Moge het de titel Al Macht zijn.  
Moge het drie woorden zijn die gezegd mogen worden.  
Wie zal in drie woorden overgave brengen aan de Hoogste.

Het tegendeel van overgave  
is alles uit eigen kracht doen.

Het tegendeel van offer  
is het opeisen van het geofferde.

Een verkeerde overgave herstellen is  
simpel bidden, ik geef me over.  
zonder naam, zonder voorwaarde.

Moge iedereen geluk bereiken  
via de weg van Heilige Karma.

Moge iedereen gezondheid bereiken  
door van het leven te leren.

Moge de samenleving welzijn bereiken,  
door welvaart en vredelievend werk.

Wie wil het hoogste niet bereiken.  
wie wil het hoogste niet ervaren.  
Wie wil geen onderdeel zijn van het hoogste.

De steen der wijzen,  
begint met wijsheid te zoeken.

De bron van de eeuwige jeugd,  
begint met de eigen jeugd te  
begrijpen.

Waar vind men wijsheid  
die niet te koop is,  
gratis wordt gegeven,  
voor een eenvoudige belofte  
het hoogste biedt.  
is het alleen die Heer die boven  
alles staat, of is het  
bij al zijn dienaren te verkrijgen.

Wie een engel wil worden,  
geeft zijn ziel aan de Heere God Almachtig.

Wie een heilige wil worden,  
Vraag de Heere God Almachtig om zijn dienaar te  
mogen worden.

Zoals wijsheid goedheid brengt,  
zo brengt kennis verstand van zaken.

Gayatri, Brahman moge uw wijsheid  
via mij schijnen, en uw goedheid weergeven.  
Moge het in uw bescherming staan.

Gayatri ik geef me aan u over.  
Brahman ik geef me aan u over.

-----  
tempor 6  
-----

Door leed wil men ieder  
de mogelijkheid geven,  
het hoogste te mogen dienen  
het hoogste als bescherming  
te krijgen.

Door pijn gunt men ieder gezondheid.  
Door pijn gunt men ieder genezing.

Er wordt gezegd dat ondraaglijk leed  
bestaat. Maar waarom mag het bestaan.

Er wordt gezegd dat extreem kwaad bestaat  
Maar waarom raakt het mensen die geen  
schuld dragen.

Er wordt gezegd dat de duivel ieder  
mag verleiden, maar waarom zelfs kinderen.

In oorlog worden vrouwen en kinderen soms  
meedogenloos behandeld. Waarom zij  
die zelf geen agressie tonen.

Een land met een domme regering,  
die andere landen uitbuit,  
waarom is domheid in de regering.

Dat mensen in dienst van een religieuze  
organisatie gedwongen worden tot  
schandalig werk. Waarom oh Heer.

Heer,  
sommigen noemen u:  
Brahman, Vishnu, Brahma,  
anderen Christus, Heilige geest of God,  
Anderen Engelen zoals Michael of Gabriel.  
o Heer, anderen noemen Krsna of Rama.  
Heer wie bent u Werkelijk.

Heer, onderwijs mij over  
uw Hoogste Naam,  
immers ik wil het hoogste dienen.  
Heer, Schenkt mij uw Hoogste naam,  
immers ik wil uw naam voortdurend  
op mijn lippen hebben.

Heer, over uw naam  
zijn oorlogen gevoerd.  
Heer, over uw naam  
is zelfs bij wijzen onzekerheid.  
Heer, over uw naam  
zijn heiligen met elkaar in onmin.  
Heer onderwijs mij over uw Vormloze  
Wezen die alles overstijgt.  
Nochtans geeft u uw naam  
Brahman aan uw zuivere toegewijden.  
Nochtans ervaren zij die uw naam krijgen  
eenheid met u.

Brahman,  
betekent dualiteit,  
de scheiding tussen u en de adept,  
betekent dualiteit,  
de grens tussen goed en kwaad,  
betekent dualiteit,  
de man en vrouw beiden mensen,  
betekend dualiteit,  
Wat je verdient en wat je krijgt.

Brahman,  
betekent dualiteit,  
het hoge tegenover het lage.  
betekent dualiteit,  
geluk en ongeluk.  
Brahman, Hoe immers kan dualiteit  
bestaan, al u voor ons onvatbaar bent.

Brahman, mensen zeggen u te kennen,  
zonder uw teken te dragen.

Brahman, mensen zeggen u te kennen,  
voeren oorlogen om u te overwinnen.

Brahman, mensen zeggen u te kennen,  
en winnen elke discussie.

Brahman, maak bekend wie u  
waarlijk toegewijd zijn.  
Brahman, maak bekend wie u  
zonder voorwaarde dienen.

Brahman, zij die namen krijgen,  
denken hoger te zijn dan u  
omdat u een naam heeft.  
Brahman u heeft uzelf de naam gegeven,  
omdat u geen vader en moeder heeft.  
Brahman, de uitzichzelf bestaande  
heeft ook de naam uit zichzelf bestaand gekregen.  
Een naam kan alleen gecorrumpeerd worden door  
diegene van wie je de naam kreeg,  
waardoor het u niet raakt, immers  
de dwang om uw vader en moeder uw naam te ontnemen  
is bij u niet geldig.

Brahman,

ik ken brahma als schepper,  
en u als vader van brahma,  
als de Al-Schepper.  
Alschepper moge u mijn eigenaar zijn.  
Alschepper moge ik uw eigendom zijn.  
Alschepper een slaaf van u wil ik zijn.  
Alschepper moge ik een dienaar van u zijn.

Wat is de hoogste strijd om te winnen,  
Wat is de hoogste taak om te verrichten.  
Wat is de levensplicht, of levenstaak.  
Wat is de doel van het leven,  
Wat is mijn doel als ziel die leven overstijgt.  
Wie anders kent dat dan het doel zelf.  
Wie anders kent dat dan de bron van alles.  
Die oorsprong van leven en wezen.  
Die oorsprong van wijsheid, liefde en eerbied.

Waar woont de Heer,  
immers ik wil gast in zijn huis zijn.  
Waar woont de Heer,  
Immers ik zoek zijn aangezicht om een naam te verkrijgen.  
Waar woont de Heer,  
waar geen oorlog en uitbuiting is.  
Waar Woont de Heer,  
die voor ieder passend werk heeft.  
Waar Woont de Heer,  
die mij leven geeft.  
Waar woont de Heer,  
de man die mij inkomen geeft.  
die mij gelegenheid geeft om bezittingen te verkrijgen.  
Waar woont de Heer,  
Die zelfs zonder naam wordt aanbeden door dieren en levensvormen.

Waarlijk wat is hoger dan gedachte,  
Waarlijk wat is hoger dan een eigen schepping  
Waarlijk wat is hoger dan verkregen goud.  
Ken dat Ene als hoger,  
Ken dat Ene als beter,  
Ken dat Ene als het beste,  
Wie onderwijst ons over het Ene,  
Wie onderwijst ons over de bron van het Ene,  
wie onderwijst ons over het doel van het Ene,  
Moge het Ene ons onderwijzen.  
Moge het Ene, ons zijn naam schenken.



---

tempor 7

---

Je eigen bron vinden,  
is als de oorsprong zoeken.

Je eigen levenslicht vinden,  
is als de bron van je licht zoeken.

Je doel vinden,  
is als overgave aan het doel.

Een nieuw doel verkrijgen,  
is als de Heer vragen je er een te geven.

Je innerlijk volgen,  
Je intuïtie volgen,  
Hoe doet men dat  
zelfs zonder kennis te vergaren.

Je instinct is lager,  
geen eerbied waardig,  
zo denken de zelfgenoegzamen,  
tot een leeuw uit onverwachte hoek  
door hun instinct werd verslagen.

een kind zonder taal is dom en slap,  
zo denken de sterken,  
maar een kind die een opmerking maakt,  
kan zelfs de grote wijzen verbazen.

Een oude man of vrouw,  
spreek over het verleden,  
wordt geminacht en geslagen.  
Maar als ze de hemel binnenkomen  
krijgen ze de gunst iemand van de  
aarde een toegansbewijs te mogen  
schenken.

Een zwakzinnige,  
iemand dom en stom,  
maar een blik in hun ogen,  
verraadt soms een liefde  
die door hoger wezen is gegeven.

liefde verkeerd begrepen  
wordt tot agressie of trots.  
wijsheid verkeerd begrepen  
leidt tot starre regels zonder genade.

mededogen, verslaat mededogenloosheid.  
Zoals ahimsa, himsa tot vrede brengt.

Leed, hoe komt u tot geluk.  
Pijn, hoe komt u tot genezing.  
Bidden zonder naam, bij wie wordt het gehoord.

eigen mantra's maken,  
eigen yantra's tekenen,  
wie schenkt de heer zijn toewijding.

Zelfs als alle wijsheid verloren is,  
zelfs als elke liefde tot haat is geworden,  
Zelfs de Heer zijn naam niet meer is.  
Dan zelfs nog, kan de Heer weer verschijnen.  
Dan zelfs nog, verzint iemand als bij fout  
opeens weer de naam van de Heer,  
Zelfs lijkt het een lager demon,  
de naam van de heer, kent altijd zijn straling.

Vraagt men de Heer een verjaardagskado,  
of een kado met kerst, ook pasen mag.  
Wie geeft het kado door aan diegene die erom bidt.  
Wie koopt een mooie gift en geeft het voor geen prijs.  
een kado, is als een verassing waarvan men niet wist wat het was.

Heeft men geld, wil men het goed besteden,  
wie anders dan de Heer moet men vragen.  
hoe en waaraan te besteden.

Wie mag de Heer dienen,  
Wie mag de Heer kennen,  
wie mag de Heer zien,  
Heiligen gunnen het iedereen,  
Wijzen, zeggen ieder bewustzijn mag eraan raken.  
De heer dienen, de heer kennen, de heer zien.  
Iedereen die liefde of wijsheid kent,  
hoopt op een kans om verder te reiken.

Zelfs de wijzen vragen  
is het mijn verdienste om

te zoeken naar de Heer.  
is het genade van boven  
om die naam te verkrijgen.  
Of is het een schuld die bij ieder  
gebed groeit, omdat je het niet  
uit eigen kracht doet.

Wil men de Heer terugbetalen,  
Hoe anders dan Hem te vragen,  
een taak, plicht of werk te verrichten.  
Van de ene dag tot de andere,  
tot het einde van het leven.  
Leert men dan grootheid kennen,  
wil men zelfs toekomstige levens  
Hem geven.

Werkt men echt voor de Heer,  
kan geen maagd of reine vrouw  
meer bieden wat de Heere geeft.  
twijfelt men dan toch, vraag dan  
aan de Heere een reine vrouw te geven.

Het leven kent op ieder moment maar  
een doel, een plicht en een taak.  
de Heere zoeken doet men voordat men  
een partner zoekt.  
immers twee doelen geven beide de helft.  
Zoekt men rijkdom en veel geld,  
dan zal het doel de Heere te zoeken  
verzanden in materiele rijkdom.

Oh Brahman,  
los mijn schulden,  
genees mijn slachtoffers,  
herstel het leed.

Oh Brahman,  
Schenk uw naam.  
Schenk uw genade.

Brahman,  
ik heb medelijden met mijn slachtoffers,  
ik heb mededogen met hen die door mij leden,  
Ik heb spijt van hen die armoedig zijn door mij.  
Ik heb gewetensbesef van wat ik misdaan heb.  
Brahman, door u, immers eigen oplossing geeft geen

verlichting.

Brahman,  
vertel mijn naam aan mij,  
vertel mijn naam aan allen,  
Brahman,  
Wie ben ik, wat ben ik,  
en waarvan is mijn oorsprong.  
Brahman,  
Zoals een kind gevonden wordt opgevoed door vreemden,  
Brahman, zo vraag ik u mijn naam te vertellen.  
Brahman,  
zo vraag ik u, heb ik schuld aan voorouders  
om in te lossen,  
zo vraag ik u, heb ik genoeg eerbied betoont  
aan hen die mij voorgegaan zijn.  
Brahman,  
Moge iedereen u kennen als de Heere.  
Moge iedereen u kennen in eigen taal en eigen traditie

Brahman  
in purana's staat  
het vertellen van wijsheid  
of het doorgeven ervan  
schenkt karma die het doel dichterbij brengt.  
Oh Brahman,  
ondersteun ieder die ertoe bereid is.  
Oh Brahman,  
Schenk uw naam.

-----  
tempor 8  
-----

### Regels voor Religie

Geef het kind bij geboorte aan de Gode Almachtige  
Bij 5 jaar oud,  
laat het iedere avond bidden  
Ik geef mij aan mijn Beschermengel over,  
Moge hij ook vanacht de wacht houden over mij.

Bij 12 jaar oud,  
Laat het iedere morgen bidden:  
Moge ik vandaag onderwezen worden,  
en geleid worden in wie ik ben en mag zijn.

Bij 18 jaar oud,  
Laat het eenmalig bidden:  
God Almachtige, ik leg mijn leven en lot in uw handen,  
Moge ik tot een werktuig zijn in uw handen.

Bij 21 jaar oude,  
Laat het eenmalig bidden:  
God Almachtige, wat is uw wil,  
een leven dienstbaar aan u,  
of een huwelijksplicht.

Bij 50 jaar oud,  
Bid eenmalig,  
God Almachtig,  
als u mij nog een taak of plicht op wil leggen  
geef ik u die vrijheid.

Bij 72 jaar oud,  
Bid elke dag voor familie,  
ouder of jonger,  
bid voor hun bescherming, genezing,  
op het rechte pad leiden.  
en een goede binding met familie.

Mensen met grote slimheid  
horen lessen van de domste mensen aan te nemen  
Mensen met veel liefde  
horen lessen van criminelen aan te nemen.  
Het ene wordt door het tegenovergestelde onderwezen.  
Een wet waar de hele natuur en orde aan beantwoordt.  
Een dier wordt door zijn belager onderwezen.

Als een slim mens leert van een zwakbegaafde  
neemt zijn slimheid toe.  
Als een liefdevol mens leert van een crimineel  
neemt zijn liefde toe.

leren van betekent ook respect hebben voor.  
immers ieder heeft een levenspad.  
en als leven heb je respect van leven.

als geld gratis is,  
wordt iedereen gelukkig.

