

Spreuken 19 mei 2021 – Silver reality

Op aarde is het niet mogelijk om geheel zonder seksualiteit te leven

Op aarde is het niet mogelijk om zonder schade het doel te bereiken

Alleen door het leed geduldig te dragen bereikt men het doel.

Als ze het lichaam straffen willen ze verder niets meer. Ghandi

Door zonlicht heelt de ziel.

Door de tijd heelt het leven

Door te leven leert men van het leven.

Als men in de kostprijs deelt, deelt men in de genade.

Door genade verkrijgt men hogere kansen

Die uit God zijn spreken tot God,  
Zij die uit Brahman zijn spreken tot Brahman

Alle dieren in binding met de Aarde hebben hun lot tot het einde van het leven

Zonder denken leeft men met het Hart

In overgave vult het leven de wil van de goden

Door geboorte kent men de levensgang

Ieder leven zocht ik opnieuw een partner, tot ik  
een relatie met de goden aanging.

Alle landen en talen kennen een vorm van religie  
van de draak uit china, de voorouders tot de goden

De allerhoogste werkelijkheid kent zijn naam door  
de aanbidding van alle volgelingen als Brahman

Door alles als offer of opoffering te beschouwen  
verkrijgt men de binding met het hoogste.

Brahman is niet gescheiden van de werkelijkheid  
en wordt gevonden door eenheid met het leven.

Een relatie met god of godin, vereist  
een vaste wil, vanaf de vroege jeugd.

Er leiden vele wegen naar het doel  
en er wordt gewogen hoe het bereikt is.

Het hartsverlangen duidt het levensdoel.

Direvoudige genade van de Almacht, de Alschepper  
en de Allerhoogste werkelijkheid.

Religie door openbaring kent een ondoorgrondelijke bron

Op aarde kent niemand de tijd van sterven, tot het gebeurt  
Op aarde kent niemand bij geboorte welke ziel het bevat.

Een onvoorwaardelijke overgave wordt bewezen  
door alle onderdelen die bij gebed of duiding worden gegeven.

Zonder oorzaak zonder reden zonder doel zonder wil.  
Wie kent de wegen der goden.

Door aandacht tot de goden verkrijgt men hun genade  
die van dag tot dag bij stil gebed zijn vorm krijgt.

Alle religies kennen hun goden, maar wie weegt  
hun bron en hun verschijning.

Vanaf de eerste overgave kennen de hoogste goden  
het pad dat naar hen leidt.

Door het hart kent men de verschijning van alle goden  
die bij de ratio in kleine vakken alleen nog woorden  
zijn die zonder voeding ter zijde worden geschoven.

Bij een heilige uit verre oorden was het een beproeving  
die als uit kindermund als vrijgesproken werd aangenomen  
Stap over deze onzichtbare lijn zonder hem te raken.

Bij overgave als kostprijs, werd een kleine test gegeven  
bij monde van het bedrag vroegen kinderen het  
als prijs voor bloemen en eieren.

Een relatie is niet mislukt als het eindigt  
maar is niet langer gelukt.

Een relatie met de goden,  
Hoe kort ook draagt vrucht in de  
toekomst zonder voorspelling.

Hoe klein ook een gebed voor een fout  
of zonde, het gif ervan neutraliseert  
en bij de goden wordt vrijgesproken.

In de jeugd krijgt men een vaste basis  
als men geen genot zoekt.

In de jeugd valt men uit het nest  
en vliegt men erna tot  
hoogten die ouders niet  
voorspelden.

Het leven is als het groeien van  
een boom, van een kleine spriet  
tot een grote vorm die bestand  
is tegen al het weer.

Ze zeggen over het hart  
dat bij onderwijs de gradering  
minder belangrijk is.  
Immers het hart kent een andere  
weg en volgorde.

Moge de almacht oordelen  
een spreuk over een rechtvaardig oordeel

In vele talen heeft de almacht  
een woord en betekenis,  
en is een kenmerk van het Hoogste.

Vele mensen en wezens aanbidden  
de goden en machten,  
Van gevormd als mens, tot onzichtbaar  
en als onpersoonlijk beginsel of principe.

Vele mensen kiezen hun relatie  
van een medemens, tot een ideaal  
van een land tot een groepering  
tot een godheid of godin.

Engelen worden gevraagd om  
tot hulp te zijn, en in hun genade  
beide prijs en genade te schenken.

Vele werelden in het universum  
en bij karma men een geboorte verwerft  
met goede of slechte omstandigheden.  
En men allen zoekt naar geluk.

De engelen in de ruimte wikken,  
is men als mens alleen bij de goden in genade  
en gunst, of is het een groep of de hele samenleving

De Alschepper brengt al het bestaande  
ieder moment opnieuw voort met  
hun besef van leven en bestaan.

De Almacht bewaakt alles in de realiteit  
naar wet en orde en de levensgang van karma

Ieder wezen kent de werkelijkheid  
en voor alle wezens staat Brahman erboven.

De tijd wordt alleen gekend als die  
gemeten en geteld wordt.

----- 2 juni 2021

Van de koningin kreeg ik een knuffelleeuw  
Van de Moedergodin kreeg ik een knuffeltijger  
en van een vreemd koninkrijk kreeg ik een knuffelkangeroe  
Alledrie uit Queensland

Bloemen in een tuin vinden  
veel verwondering.

Ze vroegen om giften aan vele doelen  
Toch de laatste stap de gift zelf.

Een vraag om onderwerping  
kreeg antwoord van vele voorouders.

Een heilige bron vraagt om een relatie  
ongebroken met de goden zelf.

De verlosser schonk alle genade,  
Laat de kinderen tot mij komen.

Als engelen de gebeden verhoren  
de hoogste genade der goden  
Een verlosser die uit zijn schatkist  
vele rijkdommen toonde.

Goden met vele namen, bogen  
voor die ene Bron zonder naam.

Overal werd het evangelie gehoord,  
van vreemden tot vrienden, van kleinen  
tot groten.

De Schepper gaf zijn bevel,  
en sprak vrij van iedere plicht.

Een toonbeeld van genade,  
schonk zijn licht, zonder schijnsel  
tot in verre oorden als blijk van  
hoger leven als toewijding begonnen.

Zelfs zonder vrucht blijft bestaan,  
vertrouwde ik de goden.

Onbaatzuchtig, droeg ik mijn  
werk aan goden over,  
slechts leeftocht tot het  
einde der tijden.

Ik boog voor vele koningen,  
en vond bij ieder een kleinood  
in het hart. Tot de Koning der tijden  
mij zijn werk gaf.

Ik vond genegenheid,  
niet bij mens en vriend,  
maar bij de bron der goden.

Hoeder der tijden,  
Wie verhaalt over gunsten.

Wonderlijk een mensenkind  
die alleen een relatie zoekt  
met hoger leven uit engelenhand.

Een prins was bereidt tot iedere  
toewijding om eindtijd te ontvluchten.

In hoger kader,  
voelen zij de ander en  
kennen hun gedachten.

In hoger kader,  
kregen zij in maatschappij  
hogere functies als hoeder  
der werelden.

In de schaduw van de bramenstruik  
zagen zij tal van draken.

In de tijd van melk en honing  
vonden zij stille gebeden.

Door Stilte kwam men tot het doel,  
Door handeling vond men de weg.

Ieder kent de toegemeten tijd,  
het lot in vele gedaantes,  
Maar binnen iedere tijd vind men  
vele kansen om bronnen aan te boren.

In de hel kent men geen stromend water  
geen zonlicht en geen wetten.

In de hemel is alles uit goede hand  
beschikbaar en geluk vind ieder moment  
zijn begunstigde.

Alleen bij schuld aan de allerhoogste  
kent men plicht van Wet, immers  
vrijgesteld of vrijgesproken uit  
het huis der koningen erboven vrijgesteld.

Aartsengel Michael. Gevraagd om  
Genade en Bescherming, beide  
leven en ziel.

Het leven kent vele gedaantes  
beproevingen van het lot,  
Ieder vindt zijn deel,  
en alleen door hoe je ermee omgaat  
een verandering kent.

De genade der engelen gevonden,  
schenkt hun straling onvermoede hand,  
ondoorgrondelijk zonder duiding  
ieder moment in de tijd verbonden.

Ieder getal als een eenheid wordt  
in berekening tot een veelheid.  
Ieder woord kent een betekenis,  
maar de verwoording schenkt velen  
een mening bij anderen tot begrip  
en gedeeld leven tot herkenning.

Ik schreef op de wereld,  
vele talen zagen hun landen,  
en de koningen vonden hun bron  
in de diepte der tijden, om hun  
taal tot eenheid te verbinden.

In een paleis van bloemen,  
verbleef ik in de zomer,  
In de winter verhuisde ik  
naar een warmer oord.

Vele koningshuizen vertelde  
ik over hun bron bij de Almacht  
ten einde hun macht te schragen.

De hoogste keizer vertelde ik  
over zijn jeugd waarin hij  
afhankelijk was van eigen ouders.

In de diepste hel verhaalde  
ik over de wet die al het leven  
plicht en vrijheid schenkt.

Ik zag in de radiosfeer vele talen  
verschijnen, slechts een taal  
die herkenning vond was door eigen  
volk erin geschreven.

Als instrument der goden,  
geen woorden die de band verstevigen  
in moeilijke tijden slechts de tijd  
die voortduurde en het moment later  
zijn rust en vrede gaf.

Ik tekende een getal,  
Ik schreef de naam van de munt  
en tot in de verte betaalde ik ermee.

Men zoekt in het leven  
tal van kleuren en namen,  
Tot een het hart vervuld  
en vrucht is voor vele tijden  
tot in de verte de horizon  
de zon verschijnt.

In alle regels zocht ik de ene regel  
die het leven onsterfelijkheid geeft,  
en die door herhaling ieder volk  
een nieuw leven geeft.

In verbinding met verre oorden  
wisselden we dierenhuiden en  
mooie spiegels, en bouwden wij  
een huis, met de vorm van handel.  
En de naam van vrede.

Ik studeerde bij vele scholen,  
en vloog tot de rand van de spiraal  
en zag vele mooie vormen,  
maar een bleef bestaan,  
de zilveren spiegel die mijzelf  
toonde, overal gaand en alles  
ziend de bron van handeling toonde.

----- 2 juni 2021 ---- 16 juni 2021

Iedereen schrijft het leven met een veer,  
de ene een zwarte een ander een witte.

Door leed en pijn verliest men energie  
maar door toewijding herwint men.

Koningen zijn als bloemen in een tuin,  
velen met bewondering hun kleuren  
genieten.

De kostprijs van toewijding is voor de ene  
liefde voor een ander leed, bij iedereen  
kent het eigen vorm.

Vele mensen hebben een roeping,  
wonderlijk de ene als geweldloosheid  
de ander als soldaat, een derde als  
schrijver, toch allen kennen hun bron

Niemand schouwt de dood voordat  
het begint, niemand kent de ervaring  
in het dodenrijk voordat men er komt.

Allerlei wijsgeren beschrijven de  
tijd van gaan en het oordeel,  
voor alle levenden om te leren.

Ik vroeg zwarte sneeuw en iedereen  
werd somber,  
Ik vroeg om genezende sneeuw  
en in verwondering kwam iedereen  
naar buiten.

Zelfs de kleine aapjes leerden de  
houding van gebed, hoe wonderlijk  
de gebeden van een kind

De wegen van de goden zijn  
ondoorgrondelijk toch duiden  
wij alle stappen op hun waarde.

In de tijd legde ik mijn woord  
en door de tijden heen vond  
men bij regelmaat een bescheiden  
schat.

Hoe nederig kan een instrument zijn.

Iedere beschaving kent een opgang  
met velerlei wetenschap,  
het denken dat soms ontsluit  
en soms door ramp wegneemt.



Door een leven in de werkelijkheid  
leert men allerlei bronnen waarderen.

Bij raphael wordt men geneesheer  
Bij gabriel wordt men boodschapper of schrijver  
Bij michael wordt men strijder in de voorhoede.

De sluier van de wereld verhulde  
de boodschap tot de zon zich liet zien.

Bij geboorte koos ik een edel doel,  
langzaam vergat ik haar tot het doel  
mij vond.

Een aanraking van liefde,  
gaf zicht op genade uit de hemel.

In geloof studeren in de boeken  
schonk engelen die zich lieten zien.

In de hemel wonen alle engelen,  
die door geluk en dienstbaarheid  
de werken der goden vervullen.

Engelen die goden prijzen,  
welke zichten hebben zij  
op grote hand en licht.

I searched for many colors,  
and found them in a gem of  
pure silver light, as the sun  
revealed by daily wisdom.

In de schaduw van een bramenstruik  
zag ik een draak.

Door kijken naar de zon,  
zag ik dat licht alles zichtbaar maakt.

In duisternis slaapt de ziel,  
in het licht wordt zij wakker.

De ziel bevestigen,  
een aanraking die het leven,  
zingeeft en een doel schenkt.

----- 24 juni 2021

Er is een kleur die alles bevestigt,  
een kleur die alles doet verdwijnen,  
een kleur die toont wie je bent.

In de pupil zag ik een kleur  
die meer was dan vorm alleen.

Iedereen loopt een weg in de tijd,  
Maar velen kiezen steeds een nieuwe  
bestemming.

Een leeuw zocht zijn prooi  
en vond een adept in meditatie  
als dodenoffer voor de Koning der dieren.

Zelfs in de Hel is een daad van overgave  
een beter pad waardig.

Als offer van intelligentie,  
Werd ik beroofd van intellect.

Burgerlijk ongehoorzaam,  
sprak ik een groot volk vrij.

In tijden werd het spinnenwiel  
weer gevonden in tegenstelling  
tot de vaart der volkeren.

Drievoudige offerandes  
om Brahman te bereiken.

Met zilver kocht ik mij vrij  
en met goud schonk ik velen het leven.

Velen zeggen dat het leven geen  
doel kan hebben als woorden  
zowel bij de geboorte als dood  
geen klank hebben.

De tijd schenkt ieder wezen  
besef van leven en van zijn.  
De werkelijkheid zichzelf afmeet  
met verscheidene vormen.

Momenten zijn als parels  
aan een ketting. Met velerlei  
vormen en glans.

Een grote diamant vroeg  
mijn aandacht in het moment.

Een goede daad om mijn leven  
voor een ideaal in te zetten.

Licht is zonder voorwaarde  
overal zichtbaar voor alle wezens

De Schepper koos een adept,  
om met wijsheid een mening  
over wetenschap te geven.

Wikken en wegen,  
een heilige mag een oordeel  
geven, maar alles ziend,  
Het oordeel bij de Schepper gaf.

Vele zieken en doden klagen  
bij het levensoordeel over  
rechtmatigheid, maar het argument  
van de Goden doet het verstommen.

De grootste pijn, bij het levensoordeel  
wordt met een koninklijke positie  
volgend leven terugbetaald.

Als offer ieder moment dragen,  
de goden dienen zonder voorwaarde,  
in de hemel gelukzaligheid kennen,  
en al het leed wordt vergeten.

Een spreuk is waard voor de lezer  
die eruit begrijpt zijn betekenis.

Een snelrechter sprak  
de zonde vrij en gaf de straffen  
bij rechtspraak.

In genade delen diegenen  
die door medelevendheid  
hun goedheid toonden.

Ieder leven opnieuw  
zocht ik partners en  
nageslacht. Tot de goden  
mij kozen voor een hoger  
doel.

Toen het licht verstierf  
was de kandelaar bron  
van gewaardeerd licht.

Als gezegd wordt dat  
het leven zijn waarde verliest,  
Schenk dan goede daden het licht

Als goden en engelen hun  
gunst schenken en licht  
als waarde verschijnt,  
wie spreekt het tegen.

Het alziende oog zag  
mij overal, en de hand  
ondersteunde mij.

Bij familie in nood,  
schonk een godheid zijn genade  
om dienaar tot taak  
te verbinden.

Ik zocht het kleinste,  
een molecuul, een atoom,  
een foton en de essentie  
der goden.

Al het moment kan dragen  
spreekt vrij van blijvend  
gevoelens-substraat.

Al het moment kan dragen  
schenkt energie aan de momenten  
die erna volgen.

Alle goden namen in taal en beeld  
uitgedrukt zijn aan mensen gegeven  
Iedere naam bij goddelijke genade  
wordt toebedeeld.

De gouden munt wordt door velen gezocht,  
rijkdom om aan te laven, schulden afbetaald,  
of grote geschenken aan schoone partners,  
of kado's voor nageslacht.

Iedere adolescent kiest een pad om  
vrij te komen en beproeft ouderlijke  
genade, maar werkzaam zelf  
bij ernst alles herstelt.

Overgave aan eigen zwakte,  
Wie schenkt kracht als genade.

Men zegt intelligentie kan leed  
ook gewild en bewust verdragen.  
Tegen instinct en noodzaak in.

Ze zeggen gebed wordt altijd vrijgesteld,  
Bij leven bij marteling en elke noodzaak.  
Zelfs de goden schenken hun genade.

Nood rechtvaardigt ieder gebed.  
Nood leert deugd.

Ieder pad wordt gewogen,  
is dit de bedoeling van het leven.

De ziel gaat op in licht,  
De geest schenkt zijn energie aan de aarde,  
en het lichaam is tot rust in de aarde.

--= 14 juli 2021 – spreuken

De leerling bereikt het doel,  
de leraar schenkt haar aan anderen.

De laatste dagen zijn voor ieder leed

Twijfelend aan de bron  
telde overgave voor altijd.

Alle goden en godinnen  
verhoren met wijsheid en rechtvaardigheid.

Engelen,  
horen iedere spraak en gedachte.

Goden en engelenhand  
volgen de orde der goden  
en in vrede hebben ieder hun plaats.

Een gebed aan de verlosser,  
Schenk mij deze studieresultaten  
schonken na een periode een  
gevoel van verwondering.

De drie-eenheid zonder akte  
van vrije wil, kon alle schatten  
gunnen aan hen die genade verkregen.

Het kruis opnemen wanneer men wil  
is een vraag over opoffering van vrijheid  
en eigenbelang.

De jeugd en onderwijs,  
toont de hoogste mogelijkheden  
die tijdens het leven benut kunnen worden.

Door het aanvaarden van zwakte en onzekerheid  
legde ik het zaadje van overgave

Ze zeggen dat de hoogste stappen  
overal in het universum hetzelfde  
offer van tijd verwachten.

Iedere dag, opnieuw een kans  
om het hoogste te dienen.

Bij de almacht de vraag  
of men tijdens leven de zuiverheid  
heeft behouden.

Bij de allerhoogste de vraag  
of men met bestwil heeft gehandeld

Bij de goddelijke genade de vraag  
of men die aanneemt.

Het hoogste kan als verdienste  
of als genade geschonken worden  
Wie oordeelt de dagen die erna komen.

Engelen schrijven alle daden der mensen  
en in een groot boek blijven zij behouden.

Bij het levensoordeel hoort men of  
het leven goed of slecht is geweest,  
en of men beloont wordt of gestraft.

Als men een religie dient,  
Mag men tijdens leven bidden  
voor de dagelijkse noodruft  
en na het leven de beloning.

In water zag ik mijzelf  
door de kracht van de zon.  
In het zand der aarde,  
zag ik mijzelf door de kracht  
van technologie.

Grieken zagen de zon met  
een span paarden door de hemel reizen  
filosofen zien de zon als wijsheid  
ieder leven geleiden.  
Wijzen zien alle levens in het licht  
der zon een doel en wensen bereiken.

Als mensen de sterren bereiken,  
Schenkt de Schepper hen de kracht  
om alle doelen te bereiken.

Een hogere bedoeling,  
vind men als eigen leven en wensen  
geen voldoening meer schenken.

De kern van het woord is in  
drie woorden te vormen.  
Maar ieder mens spreekt eigen taal  
en wenst duizend woorden te horen.

Het vuur der goden,  
wordt op aarde gezocht.  
De ene als vorm van energie,  
De andere als verdediging,  
een derde als wijsgeer het ultieme.

In de jeugd leert men op wondere  
manieren, een terloopse opmerking  
wordt een centraal thema,  
Zelfs na het leven ziet men de draden  
die het doel bijeen weefden.

Wetenschap is mogelijk  
door hen die het doel omschrijven.

Religie is mogelijk,  
door hen die het geloof beschrijven.

Samenleven wordt mogelijk,  
door wensen en doelen  
samen te bereiken.

De onbewogen beweger,  
doe niets, laat niets ongedaan,  
beseffen dat de Schepper zijn  
handeling volbrengt.

Iedere dag legde ik een korrel goud  
in de daden der mensen,  
En sommigen vonden haar,  
en kregen bewondering voor  
die dagelijkse bron.

Met een pijl van zilver licht,  
schoot ik met de regenboog,  
een grote kist met zuiver  
kennis-goud.

In de kern van een intelligent systeem  
zit niet meer dan een atoom van het  
bewustzijnsprincipe die het geheel  
ervaart en stuurt.

Boven iedere wereld,  
staat een bestuurder,  
aangesloten op de grotere  
werelden erboven.

De orde, van klein tot groot,  
schonk alle lagen hun bedoeling.  
Onafhankelijk van begrip.

Zoals de ziel het lichaam  
zijn wens oplegt zelfs tegen  
eigen gezondheid in,  
Zo is koning en president  
als soeverein gebonden.

De scheppingsstraal,  
gaf vele doelen door  
heilige gebeden een plaats  
op de wereld, en vervulde  
hun hoge idealen,  
tot kracht van het heden.

Leed geduldig dragen,  
als offer aan de Schepper,  
behaalt het einde,  
Eenheid in leven en ziel.